

Liturgie

voor de dankdienst voor het leven
voorafgaand aan de begrafenis van

Janny Elizabeth Verduijn-Noorlander

8 maart 1958

4 september 2024

op dinsdag 10 september 2024
in de Nieuwe Kerk
te Nieuwerkerk aan den IJssel

Voorganger: ds. J.W. Sparreboom
Ouderling van dienst: Ruud Kuiper
Organist: Gert-Jan Plaisier

Orgelspel: 'Veilig in Jezus' armen'

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 73 vers 12

12. 'k Zal *dan gedurig* bij U zijn
in *al mijn* noden, *angst en pijn*,
U *al mijn* liefde *waardig* schatten,
wij! *Gij mijn* rechterhand *woudt* vatten!
Gij *zult mij leiden* door Uw raad,
O *God, mijn* heil, *mijn* Toeverlaat,
en *mij, hiertoe* door U bereid,
opnemen in Uw heerlijkheid.

Persoonlijke woorden

Luisterlied: 'Dwars door alle tranen heen'

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Mattheus 11 vers 25 tot en met 30

²⁵ In die tijd antwoordde Jezus en zei:

Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en
van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen
verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.

²⁶ Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.

²⁷ Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader;
en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader
dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.

²⁸ Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

²⁹ Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart;
en u zult rust vinden voor uw ziel;

³⁰ want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Zingen: 'Abba, Vader'

1. Abba, Vader U alleen
U behoer ik toe
U alleen doorgrondt mijn hart
U behoort het toe
Laat mijn hart steeds vurig zijn
U laat nooit alleen
Abba, Vader U alleen
U behoer ik toe

2. Abba, Vader laat mij zijn
Slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij
D'uwe en anders geen
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer
Laat mij nimmer gaan
Abba, Vader laat mij zijn
Slechts van U alleen

Preek n.a.v. Mattheus 11 vers 28-30

'Kom naar Mij toe (...) en u zult rust vinden voor uw ziel.'

Luisterlied: 'Ik zal er zijn'

Gebed

Zingen: Lichtstad met uw paar'len poorten

1. Lichtstad met uw paarlen poorten, wond're stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men op deez' aarde, ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.

2. Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit.
En de stroom van levend water, door de gouden Godsstad vloeit.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw Jeruzalem.

3. Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem.
In die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.

Zegen

Uitleidend orgelspel: 'Ga met God en Hij zal met je zijn'